

Geliefde kinderen van God

Vanmorgen preekt dominee De Jong. Dominee de jong preekt over 'Geliefde kinderen van God'. De dominee vertelt dat God weet wie wij zijn en dat Hij van ons houdt. Weten we zelf wie we zijn? Best een lastig onderwerp. Dominee De Jong legt het uit aan de hand van 3 letters, welke?:

Ik ben wat ik D -----

Ik ben wat anderen over mij Z -----

Ik ben van ik H -----

Een tijd geleden hebben jullie een armbandje gekregen. Met de letters WWJD, what would Jesus Do, betekent het. Wat zou Jezus doen. Draag je dit armbandje? En helpt het je?



In de preek noemt de dominee een tekst uit Efeze 5:1. Die tekst gaat ook over Jezus na doen!

Zoek de tekst maar eens op in je bijbeltje. Het gaat om de tweede zin in de tekst. Als je de zin hebt gevonden, kun je deze hiernaast opschrijven.

De woorden uit deze zin (12 woorden) vind je in de woordzoeker
Efeze 5:1 tweede zin:



R M T R V A K Y C W
J E I Q G F W W Y Z
N O S U F L V M P H
A D O G X S K K V K
D L E E B R O O V P
U D E Z E L F D E V
Q I Z T Z M H E M P
X M A N I E R T A G
F A R P J U L L I E
L A G O N L U X M C



Werkbladen staan ook
Op de site van onze kerke
www.asszuid.nl



Doe jij ook mee? We vinden het leuk als je mee wilt doen met collecteren samen met de diakenen. Doe je ook mee?

Stuur dan een mailtje naar: wergroepkinderkerk@gmail.com

Als je in groep 7 of 8 zit mag je helemaal zelf collecteren als je dat wilt.

Vertel in de mail:

- Hoe je heet
- Hoe oud je bent
- Je mailadres (van je vader of moeder)

We zetten je dan op een lijst, dan weet je precies wanneer je aan de beurt bent.



Straks na de dienst is er drinken met wat lekkers en daarna kun je film kijken of een kerstkaart maken voor gevangenen.

Van harte welkom! Leuk als je mee doet.



vandaag noemen we Open gemeentedag. Weet je wat dat betekent? -----

Weet je waarom we een open gemeentedag hebben? Hebben je ouders er over verteld? -----



Vind jij het fijn om niet christelijke kinderen mee te nemen naar de kerk? Hoe heerlijk is het als ook zij van Jezus gaan houden. Ze zijn ook Geliefde kinderen van God. Vanmiddag is er kinderkring voor alle kinderen. Dan komt de christelijke goochelaar Jan. Ben jij er ook bij? Neem je je vrienden en vriendinnen mee? Dat zou fijn zijn.