

Zondag 24 december 2017

Hallo jongens en meisjes! Leuk dat jullie weer in de kerk zijn!

Vandaag gaat br. Weerstand een preek lezen.

De preek gaat over dat we ergens op wachten, ergens naar uitkijken. Jullie hebben vast uitgekeken naar de vakantie. Fijn even niet naar school. Kerst vieren! Morgen is het kerst, we vieren dan de geboorte van Jezus.

a=1	h=8	o=15	u=21
b=2	i=9	p=16	v=22
c=3	j=10	q=17	w=23
d=4	k=11	r=18	x=24
e=5	l=12	s=19	y=25
f=6	m=13	t=20	z=26
g=7	n=14		



2-9-14-14-5-14-11-15-18-20 22-5-18-23-1-3-8-20:

10-5-26-21-19. 20-5-18-21-7 22-1-14

14-15-15-9-20 23-5-7-7-5-23-5-5-19-20 8-9-10

23-1-19-20 4-15-15-18 5-14 4-15-15-18

19-3-8-15-15-14

Kruiswoordpuzzel kerstverhaal



Horizontaal (van links naar rechts)

2. oude vrouw in de tempel
4. vertrek waar Jezus werd geboren
7. vader van Johannes
10. zwaar geschenk van een wijze
11. oude man die Jezus wilde zien
12. zij zongen in de kerstnacht
13. stralend hemellichaam
14. zoon van God

Verticaal (van boven naar beneden)

1. moeder van Jezus
2. keizer en maand
3. zij kwamen uit het Oosten
5. moeder van Johannes
6. voederbak
8. zij hielden getrouw de wacht
9. man van Maria





Vul hier de notendop in:

