

Kerstfeest



Hallo jongens en meisjes,

Tof dat jullie weer in de kerk zijn! Vandaag vieren we kerst. De geboorte van onze Here Jezus. Heb je al een geboorte kaartje gekregen? We zijn blij dat Jezus is geboren! De dominee preekt vandaag over Mattheus 2: 10-11. In de bijbel in gewone taal staat dat zo:

'En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden neer en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze mee gebracht hadden: goud, wierrook en mirre.'

Dit stukje gaat over de wijzen en hoe ze de kleine Jezus konden vinden door middel van de ster. En dat ze Hem kwamen eren als een koning want ze hadden geschenken mee die een koning kreeg. En geen nieuwe kleertjes of een knuffeltje voor de kleine baby. Eigenlijk wel bijzonder he?



Welk kerstliedje wordt hier gezongen?



+ e +



© www.flevokids.net

Zet hieronder het antwoord maar!

.....
.....
.....

Woordzoeker



KERSTFEEST
AUGUSTUS
MENSEN
INSCHRIJVEN
BETLEHEM
IMMANUEL
ENGELLEN
VREDE
LEIDSMAN
GEBOREN

OOSTEN
STER
VELD
KONING
MARIA
JUDEA
KOOR
ZOON
EZEL
HERBERG

JOZEF
JEZUS
MIRRE
JODEN
GOUD
STRO
ERE
KIND
STAL

HERODES
HERDERS
MAAGD
WIEROOK
DAVID
KRIBBE
ZWANGER
BAREN
WIJZEN

