

9 april 2016
Dominee G. Meijer

Maak de weg vrij voor de koning

Wat zou jij doen als de koning van Nederland in jou straat langs zou komen? Je kijkt vast goed omhoog als je hem ziet. En de straat is netjes gemaakt en versierd. Je hoort vandaag in de kerk dat koning Jezus komt. Maak daarom ruim baan, maak de weg vrij. Zodat hij ook jou kan redden!

God maakte de hemel en aarde en alles is van Hem. In een wereld vol pijn verdriet komt onze redder, koning Jezus. Hij is machtig en heilig. In psalm 24 staat dat de poorten zich omhoog moeten heffen. Vroeger had een stad poorten om naar binnen te komen. De poorten moeten klaar staan zodat de koning naar binnen kan komen. Is de poort van jou hart ook open?





Deze zondag heet Palmzondag. Vlak voor Jezus sterft aan het kruis rijdt hij op een ezel de stad binnen. Met palmtakken maken mensen de weg mooi.



Welke bijbelgedeelte lezen we vandaag?

Welke vragen heb je over de preek? Je kunt ze opschrijven en er thuis naar vragen.

Koning Jezus verdient een echte kroon



* www.jufsonne.com

Maar hij sterft met een doornenkroon

