

Zondag 5 maart 2017
Ds. J.H. Soepenber
Psalm 51

Beste jongens en meisjes,

Welkom in de kerk.

Het is weer een bijzondere kerkelijke dag. Het is vandaag de eerste zondag van de “40-dagentijd”. Deze zondag wordt ook wel **Invocabit** genoemd. Dat betekent: **Roep Mij aan!**

Het is een periode van nadenken voor de christenen als voorbereiding op het Paasfeest. Vroeger vasten de christenen in de 40-dagentijd. Dat deden ze tot zonsondergang. Wij vasten nu niet meer. Misschien zouden we dat weer moeten gaan doen. Om eens goed na te denken.

De laatste week voor Pasen wordt niet meer gerekend tot de 40-dagentijd gerekend, maar wordt Goede Week genoemd. De 40-dagentijd is de tijd van nu tot aan de opstanding van Christus.



Vanmorgen wordt Psalm 51 gelezen. Daarin staat dat God goed is en gevraagd wordt of Hij medelijden met ons wil hebben. Gods liefde is groot en Hij vergeeft onze zonden en neemt de schuld weg. De Heer, maak ons weer schoon. Zo schoon als witte sneeuw.

Maak me nu weer vrolijk en gelukkig en laat me weer juichen. De Heer Jezus zal alle zonden betalen door te sterven aan het kruis. Dan kunnen wij weer juichen.

Vandaag kunnen jullie de volgende dingen invullen:

Dominee

.....
Waar gaat de preek vandaag over?

.....
In wat voor tijd leven wij nu?

.....
Zijn er ook moeilijk woorden gebruik?

.....
Psalmen en gezangen .

.....
De collecte is vandaag voor.....

.....
Weet jij wat in de notendop staat?





-Ee + a



-ton



- Vis + t



+ schijn

Gemaakt door: Fabiola & Julianne

Oplissing na regen komt zone schijn



ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

