



Zondag 12 februari 2017

Dominee G.M. Meijer

De preek gaat over Prediker 11:1-6

Beste jongens en meisjes

Vandaag de eerste preek van een serie van drie preken over Prediker 11 en 12.

Het bijbelboek Prediker is geschreven door de wijze koning Salomo. Zijn naam staat er alleen niet boven! Daar staat alleen 'de zoon van David' en: 'hij was een koning in Jeruzalem'. Het bijbelboek Prediker heeft 12 hoofdstukken. Er staan allemaal wijze lessen in over het leven.

We lezen vandaag eerst Prediker 1:12-18. Wijsheid maakt niet gelukkig, staat er. Hoe wijzer je wordt, hoe meer verdriet je hebt. Hoe meer je begrijpt, hoe ongelukkiger je wordt.

De preek gaat vandaag over Prediker 11:1-6. Hierin staat dat we niet alles begrijpen. Lees het maar eens door en probeer de vragen op de volgende pagina te beantwoorden.



OPZOEKPUZZEL

Zoek de antwoorden op de vragen in Prediker 11:1-6. De letters in de dikgedrukte hokjes vormen de oplossing.

1. Wat moet vol water zijn, voordat het gaat regenen? (vers 3)
2. Waar kom je niet aan toe als je altijd op de wind let? (vers 4)
3. Een boom valt naar het noorden of het? (vers 3)
4. Waarvan ken je de wegen niet? (vers 5)
5. Prediker is de zoon van ...? (Prediker 1:1)
6. De wolken gieten hun water uit over de ...? (vers 3)
7. Waar kom je niet aan toe als je altijd naar de wolken kijkt? (vers 4)
8. Je moet zaaien in de of de avond. (vers 6)
9. Waar groeit het kind? (vers 5)
10. Wat moet je bewaren in zeven delen? (vers 2)



Oplossing: Jij bent een !

Doolhof

Zoek de goede weg, verzamel de letters en maak een zin.

De oplossing is: _____



Kleurplaat

