

Zondag 05 februari 2017

Hallo jongens en meisjes! Leuk dat jullie weer in de kerk zijn! M.W. van der Veen gaat vandaag voor.

Hij preekt over roeping en verantwoordelijkheid, dat zijn moeilijke woorden. Ze betekenen dat je een opdracht of taak mag dan van God. Maar soms heb je niet altijd zin om dat te gaan doen...lees het volgende verhaal maar eens:

“Goed dat je gekomen bent, Barak”, zegt rechter Debora.

“Barak, moet je horen, ik heb vanmorgen weer zulke vreselijke verhalen gehoord. Het wordt steeds erger. Zo gaat het niet langer, Barak. Je moet er wat aan doen. Barak zucht. “Ik zou wel willen, maar wat kan ik? Al twintig jaar verliezen we het van koning Jabin.

“Denk aan de tijd dat onze voorouders slaven waren in Egypte. Als we ooit kansloos waren, was het toen wel. Maar de Eeuwige Heer stuurde Mozes en bevrijdde ons.

“God is goed voor ons. Maar nu zijn we het land weer kwijt. We zijn terug bij af”, zucht Barak. “En hoe komt dat?” Debora klinkt ineens fel. “Omdat we onze geschiedenis zijn vergeten. We zijn zelfs onze Heer vergeten! Daarom zuchten we onder het juk van Sisera. Maar niet lang meer, Barak. Onze Heer laat weten dat jij naar de berg Tabor moet gaan. Verzamel een leger van tienduizend man uit de

stammen van Naftali en Zebulon. God zelf zal voor de overwinning zorgen.”

“Weet je het zeker?”, vraagt Barak. Hij vertrouwt het niet helemaal. “Heel zeker!”, zegt Debora stellig.

“Ik ga alleen als jij met me meegaat”, zegt Barak.

“Haha, jij wil weten of ik er zelf in geloof.”, lacht Debora.

“Goed, ik ga mee. Maar dan zal de overwinning niet op jouw naam staan. Een vrouw zal de geschiedenis ingaan als degene die Sisera overwon.”

Breek de code:						
a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	
De opzichters en rechters.....						
23-5-18-11-5-14 9-14 8-5-5-12 9-19-18-1-5-12.						

26-5 22-5-18-12-9-3-8-20-5-14 4-5 20-1-1-11						

22-1-14 4-5 11-15-14-9-14-7 5-14						

7-5-2-18-21-9-11-5-14 9-14						

18-5-3-8-20-19-26-1-11-5-14						

7-15-4-19 23-5-20-20-5-14 .						

P U Z Z E L

Zoek de volgende woorden op in de woordzoeker:

Debora	vechten	zonder
Rechter	tegen	geen
Barak	Jabin	eer
Heer	Kanaan	krijgen
Beveelt	Sisera	vrouw
Stammen	uitleveren	
Naftalie	vraagt	
Zebulon	meegaan	

<p>u z e b u l o n g k k k i G o d g e r b e a r a t n a a g e e m e r i n l r e f d v c t n a j a e J e n e j h e a b g a v e o e a s t a m m e n e z l b h h e l d e n e r t i e c v r a a g t g e n e e n a f t a l i e n r v s i s e r a e e t d e b o r a v r o u w r</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">z</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">Woord</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">e</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">k</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">e</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">r</td></tr> </table> </div> 	z	Woord	e	k	e	r
z							
Woord							
e							
k							
e							
r							
<p>Er blijven nog letters over. Samen vormen ze een zin. Welke? _____</p> <p>_____</p>							

