



Zondag 8 januari 2017

Dominee J.H. Soepenber

De preek gaat over Job 2:11 – 3:26

Beste jongens en meisjes

Fijn dat jullie weer in de kerk zijn! Vandaag gaat dominee Soepenber ons vertellen over Job.



Het bijbelboek Job is genoemd naar de hoofdpersoon Job. Hij is heel rijk, maar hij raakt alles kwijt. Dat komt omdat de duivel wil testen of Job ook nog in God geloofd als hij alles kwijt is.

De duivel neemt Job alles af. Eerst Job zijn schapen, geiten, kamelen en knechten. Daarna zijn ook kinderen. Maar Job blijft God trouw. Toen maakte de duivel Job verschrikkelijk ziek. Job kreeg overal op zijn lichaam jeukende zweren.

Hier begint vandaag de bijbellezing.

Drie vrienden van Job: Elifaz, Bildad en Sofar, komen Job troosten. Ze herkenden hem bijna niet. Ze moesten erg huilen. Van verdriet scheurden ze hun kleren kapot, en ze gooiden zand over hun hoofd. Zeven dagen en zeven nachten zaten ze bij hem op de grond. Ze zeiden niets.

Na zeven dagen begint Job te klagen. Dit lezen we in Job 3 vers 1-26. Is het goed om te klagen? Wanneer wel en wanneer niet? Praat er thuis maar eens over door met je vader en moeder.

Van donker naar licht (test het thuis)

Het kan, zoals in het verhaal van Job, heel donker om je heen lijken. Toch mag je weten dat God jou niet loslaat. Je ziet het misschien niet meteen, maar na een paar dagen kan er toch weer iets komen dat licht geeft. Dat kun je een beetje zien aan het volgende proefje.

Je hebt nodig:

- een mok
- een donker bord
- zout
- water

Opdracht:

Vul de mok voorzichtig voor de helft met warm water. Roer er twee eetlepels zout doorheen, tot het zout opgelost is. Daarna moet je twee eetlepels van het mengsel op een donker bord laten lopen. Na een paar dagen vormen zich kristallen! Zie je hoe mooi die het licht kunnen weerkaatsen?

(bron: samenleesbijbel)

Rebus



Dopen

Vandaag mogen we ook twee kinderen dopen, namelijk Celyne Brink en Elin Meijer.

In de tijd van de Bijbel groeiden de meeste kinderen op in een groot gezin. Het krijgen van kinderen was erg belangrijk, omdat de kinderen konden zorgen voor de ouders als die oud waren.

Op de dag dat een jongetje besneden werd, vierde de hele familie feest. De vader en moeder vertelden aan hun familieleden wat de naam van de baby was. Menden in de tijd van de bijbel geloofden dat een naam kracht had. De naam die een kind kreeg, kon invloed hebben op de rest van zijn/haar leven.

Bij het kiezen van de naam was het daarom heel belangrijk wat de naam betekende.

Celyne betekent: Hemels.

Elin betekent: God is mijn licht, stralende.

Veel namen komen uit de Bijbel. Misschien komt jouw naam ook wel uit de Bijbel. Weet jij ook wat jouw naam betekent?

Zoek de 8 verschillen



Kleurplaat

