

Zondag 4 dec. 2016
Ds. G. Meijer
Filippenzen 2:5,11

Beste jongens en meisjes,



Welkom in de kerk.
Het is feest vandaag in de kerk. Het is de 2^e adventszondag en er zijn 6 jonge mensen die publiekelijk van hun geloof willen getuigen. Het zijn Anniek van Essen, Elja Meijer, Maudine Hidding, Vera Smit, Jiska Soepenbergh en Barrie Tamminga. God is groot!

Er worden aan hen enkele vragen gesteld over het geloof. Ze zeggen dan ja tegen de Heer en ze worden dan “volwaardig” lid van de kerk. Ze mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal en ze krijgen o.a. stemrecht.
Je mag ze straks daarmee gaan feliciteren.

Ook wordt er gepreekt.
In deze brief roept Paulus de gemeente van Filippi op om afstand te nemen van predikers die het evangelie op een andere wijze verkondigen.

Het zal vanmorgen gaan over het begin van de brief



van de apostel Paulus aan de Filippenzen.

Paulus dankt God omdat er mensen in Filippi zijn die zijn gaan geloven in de Heer en dat ze nu helpen om het evangelie te verkondigen, dus over Jezus vertellen aan iedereen die het horen wil.

Paulus weet ook zeker dat God nieuwe mensen van hen zal maken. Daar is Hij al mee begonnen. Dat geldt ook voor de meisjes die straks belijdenis zullen gaan doen.

Wij bidden dat hun liefde voor de Heer steeds groter mag worden. God zal ze daarbij helpen.



Vandaag kunnen jullie de volgende dingen invullen:

Dominee.....

De collecte is vandaag voor.....

.....

Psalmen en gezangen .

.....

.....

.....

Bijbeltekst.....

Volgens mij betekent dat.....

.....

.....

Dingen in te vullen uit de preek

Het gaat over

.....

.....

.....

Deze zin uit de preek wil ik
onthouden.....

.....

.....

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN



KLEURPLAAT

