

## **Beste jongens en meisjes**

Fijn dat jullie weer in de kerk zijn! Vandaag gaat dominee Meijer beginnen met de zomerserie 'ontzaglijk leven'.

We beginnen vandaag met een preek over Spreuken 1:7.

Een spreuk is een wijze raad die jou kan helpen als je niet weet wat je moet doen. Daar staat dit boek vol mee. Daarom mag je Spreuken ook wel 'Het Boek van de Wijsheid' noemen. Zo'n spreuk moet je meestal een paar keer lezen en er over nadenken vóór je 'm begrijpt.

De spreuken van Koning Salomo leren de mensen wat rechtvaardig en eerlijk is. Onverstandige mensen kunnen er verstandig van worden. Jonge mensen kunnen er kennis en wijsheid uit leren. Wijze mensen kunnen er nog wijzer van worden, en verstandige mensen nog verstandiger.

Maar, staat er dan in vers 7, alle wijsheid begint bij een diep ontzag voor de Heer. Wie geen ontzag heeft voor God, wil niets van wijsheid weten.

Maar hoe heb je dan ontzag voor de Heer? Probeer vandaag maar goed te luisteren wat dominee Meijer ons daarover vertelt.

## Woordzoeker



KONINGIN  
SALOMO  
RIJK  
PROEF  
WAARHEID  
PALEIS  
DRINKEN  
KLEDING  
HELFT

GROOT  
VOLK  
TROON  
GOEDE  
SCHENKEN  
SPECERIJEN  
GROOTSTE  
ONTVANGEN

SCHEBA  
WIJSHEID  
RAADSELS  
JERUZALEM  
MOOI  
ETEN  
DIENAREN  
VERTELD

GELUKKIG  
GOD  
ISRAEL  
KONING  
GOUD  
WAARDEVOL  
GIFT  
VOORSPOED



Overgebleven woorden:

# Een spreuk voor elke dag

Hieronder staan negen teksten uit Spreuken. Kies een tekst. Lees 'm en probeer de spreuk te begrijpen. Zoek de tekening op die erbij hoort en schrijf de tekst eronder.

Spreuken 26: 19

Spreuken 18: 10

Spreuken 26: 14

Spreuken 11: 13

Spreuken 12: 25

Spreuken 24:29

Spreuken 3: 3

Spreuken 25:21

Spreuken 15: 17



Spreuken \_\_\_\_\_



Spreuken \_\_\_\_\_



Spreuken \_\_\_\_\_



Spreuken \_\_\_\_\_



Spreuken \_\_\_\_\_



Spreuken \_\_\_\_\_

# Kleurplaat

