

## Zondag 29 mei - Ds. G. Meijer

Vandaag gaan we verder praten over het Bijbelboek Openbaring. Johannes ziet ontelbaar veel mensen in witte kleren. Iedereen prijst God en knielt eerbiedig voor de troon van God en van Jezus, het lam. Maar waar komen deze mensen dan vandaan, wordt er gevraagd...



Deze mensen hebben hun kleren wit gewassen door het bloed van het Lam! Het bloed van het Lam betekent dat Jezus stierf aan het kruis en weer opstond. Deze mensen zijn zoals wij, door Jezus vergeven van hun zonden. 144.000 mensen...ontelbaar veel wit.

Hij reinigt ons gewoon!



Jezus wast ons schoon.

Goed nieuws! Ook voor jou is er een plek in de hemel waar God altijd dichtbij is en Jezus voor je zorgt. Hier is geen verdriet meer. Ben je daar blij mee? Dank God er maar voor.

**De notendop van deze week is 144.000 is ontelbaar veel wit. Kun je hieronder opschrijven wat het betekent?**



**Hugo wordt vandaag gedoopt. Ook door het dopen wordt je door het water schoon gewassen. Kijk maar goed.**



Kun je al deze mensen kleuren en een gezicht geven?

