

Zondag 03 April 2016

Hallo jongens en meisjes! Leuk dat jullie weer in de kerk zijn!

Ds. Soepenbergh preekt vandaag over: Aan welke kant sta jij?

Het gaat over kiezen, wat kies jij? Moet jij ook weleens kiezen? Bv: ga ik vandaag buiten of binnen spelen? Ga ik fietsen of voetballen? Wie mag er op mijn feestje komen? Vind je kiezen moeilijk? En wat kies je als het over God gaat? Kies je voor God? Weet je dat al?

Er zijn veel mensen die zeggen dat jezelf moet weten of je in God gelooft en in welke god. Maar zo is het niet.

God wil mensen redden, alle mensen die in Jezus geloven. Het goede nieuws moet de hele wereld overgaan, iedereen moet het horen. Jezus kwam op aarde, hij deed nooit iets verkeerd en luisterde altijd naar zijn Vader in de hemel. Voor al onze verkeerde dingen stierf Hij aan het kruis. Jezus zegt: Geloof dat! En in de doop laat ik zien dat je mijn kind mag zijn. Ik houd van jou! Ik zorg voor jou!

Dat teken mag baby Tobias in deze dienst ook krijgen.



*Er wordt gelezen uit Marcus 16:16...probeer de ontbrekende woorden maar eens in te vullen:
Wie..... en is zal worden gered,
maar wie niet.....zal worden veroordeeld.*

Woordzoeker

h	s	a	c	l	a	m	r	a	s	m	a
e	v	b	e	n	b	e	k	e	r	t	v
i	z	e	g	e	l	b	l	o	e	d	o
l	m	v	r	i	d	s	e	e	d	n	n
i	a	r	t	b	o	j	e	z	u	s	d
g	a	i	d	o	o	p	e	k	o	e	m
e	h	j	n	l	p	n	e	n	p	z	a
g	c	d	b	e	v	e	d	g	o	d	a
e	i	i	a	n	o	b	r	o	o	d	l
e	l	n	b	a	n	g	e	l	d	v	a
s	e	g	y	p	t	e	n	w	i	j	n
t	w	i	j	n	s	t	o	k	g	o	d

doop	Jezus
verbond	Heilige Geest
zegel	lam
doopvont	God
bevrijding	egypte
lichaam	wijnstok
avondmaal	bloed
wijn	baby
beker	brood
doopouders	Lena

Oplissing:

----- !



**Kiezen voor
God heeft grote
gevolgen....**

**...niet kiezen
ook!**

visje

