



Thema: Wees wakker

Hallo jongens en meisjes, fijn dat jullie weer in de kerk zijn! Vandaag is het een bijzondere zondag. Vandaag is het startzondag. Dit betekent dat wij als gemeente weer aan een nieuw seizoen zijn begonnen.

Vandaag is het ook bijzonder dat er ouderlingen en diaken worden bevestigd. 6 ouderlingen en 2 diakenen.

Vandaag preekt dominee Soepenber uit Hebreeen. Uit verschillende hoofdstukken. Thema voor de preek is uit hoofdstuk 4:1 en 15. En hoofdstuk 13:17.

Kan jij de ontbrekende woorden invullen? Zoek ze maar op in je bijbel.

1. Aangezien de om binnen te gaan inrust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze aan zich voorbij te laten gaan.
15. Want de die wij hebben is er een die met onzekan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk op de proef is gesteld, met dit..... dat hij niet vervallen is tot
17. Gehoorzaam uw en schik u naar hen, want zij waken over uw en zullen daarvan ook moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met kunnen vervullen, zodat ze geen tot hebben: dat zou u zeker niet ten komen.

Weet jij hoe de ouderlingen heten?

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 4..... |
| 2..... | 5..... |
| 3..... | 6..... |

Hoe heten de diaken?

- 1.....
- 2.....



Weet jij waarom wij ouderlingen hebben? En wat doen ze?

.....
.....



Weet jij waarom wij diaken hebben? En wat doen ze?

.....

.....

Heb jij vragen over de preek schrijf ze maar op. En vraag het thuis aan je papa of mama.



Dominee Soepenbergh gaat ook bidden. Weet jij voor wie wij hebben gebeden?



Bid jij ook voor de bevestigde ouderlingen en diakenen?

Na de dienst is er koffiedrinken.

