

6 september 2015
Ds. J.P. van Bruggen

Over welk Bijbelverhaal gaat het?

God heeft Saul uitgekozen als koning van Israel. Twee jaar geleden is hij door Samuel gezalfd tot koning.



Met Gods hulp is Saul een echte held en verslaat veel vijanden. Op een dag vertelt God dat Saul moet vechten tegen de Amalekieten. God zal Saul en zijn soldaten helpen met vechten. Maar ze mogen niets meenemen van de Amalekieten.



Saul denkt dat het niet zo erg is als ze een paar dieren zelf houden. Ook de koning van de Amalekieten nemen ze mee. Maar God wil graag dat Saul helemaal luistert! Hij verteld Samuel dat Hij boos is en Saul niet meer als koning wil.



Samuel praat de hele nacht met God daarover. Daarna gaat hij naar Saul. Samuel vertelt dat God boos is en Saul krijgt spijt. Als Samuel wegloopt scheurt Saul een stuk van zijn jas af.



Saul maakt een fout doordat hij eigenwijs is. Heeft God een verkeerde koning gekozen? Nee, God vergist zich niet! Hij wil Saul vergeven. Maar zorgt wel dat David koning wordt. Als jij spijt hebt van wat je verkeerd hebt gedaan wil God ook jou vergeven.



Heb je vragen over de preek? Schrijf ze hieronder op om het thuis te vragen.

Hoe heet het laatste lied dat we gaan zingen?

In dit lied vraag je God kracht om hem te dienen. Zijn liefde zal je dragen en helpen. Kun je het meezingen?

Een mens is
nooit zo
groot
als op zijn
knieën.


Visje