



Lees nu of straks thuis eens Handelingen 11:27-29. Dan kun je lezen waar dezelfde Agabus al eerder mensen voor waarschuwt!

Paulus zegt: laat het maar gebeuren zoals God het wil. Ook als hem dit veel verdriet en pijn doet. Wij mogen bidden of God ons wil helpen om dit ook zo te geloven.

Heb je vragen over de preek? Schrijf ze hieronder op om het thuis te vragen.

14 juni 2015  
G. Meijer

# Geboeid

Door Gods Geest

Vandaag wordt er in de preek verteld over de 3<sup>e</sup> zendingsreis die Paulus maakt. Hij is al op veel plaatsen geweest om de mensen over het goede nieuws van Jezus te vertellen. In de stad waar hij nu is komt er een man naar hem toe die Agabus heet. Hij wil Paulus laten zien hij gevangen wordt genomen als hij doorreist naar Jeruzalem. Hij haalt een trucje uit om het duidelijk te laten zien: hij pakt de riem van Paulus en bindt zichzelf vast. Zo wil hij hem waarschuwen. Maar Paulus laat zich niet ompraten en gaat toch. Hij zegt: wat God wil is goed.



Kun je deze vragen beantwoorden:

Hoe heet de man die Paulus wil waarschuwen?

---

Wat wordt er aan Paulus gevraagd door de mensen die bij hem zijn?

---

Door wie wordt Paulus straks gevangen genomen?

---

Naar welke stad wil Paulus toe?

---



# Paulus gaat op reis

