



Zondag 26 april 2015

Dominee G. Meijer

De preek gaat over Deuteronomium 6: 4-9

Beste jongens en meisjes

Wat doe jij als je iets wilt onthouden? Schrijven op een papiertje? Een kruisje zetten op je hand. Of een knoop in je zakdoek.

Vandaag gaat dominee Meijer preken over Deut. 6: 4-9. Hierin staat een tekst die heel belangrijk is om te onthouden.



4. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

5. Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

Er zijn Joden die deze tekst zo belangrijk vinden dat ze deze tekst altijd bij zich dragen in een doosje bij het lezen en bidden.

Is het dan genoeg om deze woorden alleen bij je te dragen? Nee, lees maar goed in vers 7 en vul het volgende in:



Spreek er steeds over, _____ en
_____, als u naar
_____ gaat en als u _____.

Puzzel en doolhof

D	G	E	B	O	D	E	N	D	B
L	N	T	H	U	I	S	F	E	E
G	U	E	N	E	P	O	D	U	H
A	E	I	T	N	O	N	A	R	E
D	E	W	S	H	E	E	R	P	R
N	I	S	R	T	C	K	M	O	D
O	E	O	R	E	E	A	E	S	E
Z	O	O	N	I	D	R	D	T	G
V	O	D	O	M	I	N	E	E	E
P	N	A	A	T	S	P	O	N	G

ARM
 BED
 DEURPOSTEN
 DOMINEE
 DOPEN
 GEBODEN
 GEDACHTEN
 HEER
 LUISTEREN
 ONDERWEG
 OPSTAAN
 POORTEN
 TEKEN
 THUIS
 VOORHOOFD
 ZONDAG

De uitkomst is: _____



Knutselen voor thuis

Je mag thuis een mezoeza knutselen. Dit is een klein doosje dat vast zit op een deurpost. Natuurlijk met een bijbeltekst erin!

Je hebt nodig:

- een leeg luciferdoosje
- lijm (of kneedgum)
- gekleurd papier
- een schaar
- een stukje schrijfpapier
- potlood of pen



Versier je luciferdoosje met gekleurd papier. Schrijf Deut. 6 vers 4 en 5 over, rol het op en stop het in je luciferdoosje. Hang het doosje aan de deurpost van je kamer met lijm of kneedgum. De mezoeza hoort een beetje schuin te hangen. Ik ben benieuwd of het lukt!

Je zult zien dat iedereen het doosje wil open maken om te zien wat erin zit. En jij wordt steeds weer aan God herinnert.

Houd je niet zo van knutselen? Leer dan de tekst uit je hoofd. Dat is net zo goed!

KLEURPLAAT

