

Jezus bidt

Hallo jongens en meiden. Fijn dat jullie weer in de kerk zijn.
Vanmorgen preekt dominee Kuiper. Hij preekt over Johannes 16 en 17.

40 dagentijd

Vanaf 18 februari tot en met 4 april is de 40-dagen tijd.
De veertigdagentijd (ook wel lijdentijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. In deze 40 dagen worden de zondagen niet meegeteld. Heb jij iets gemerkt afgelopen zondagen over de 40-dagen tijd in de kerk?



Wat is vasten? Wat zou voor jou heel erg zijn om 40 dagen niet te mogen doen? Probeer het maar eens. Enneh.... Tot 4 april is nog maar 13 dagen

Johannes 17

waar gaan de woorden in deze woordzoeker over? de oplossing geeft het antwoord

H	E	G	E	B	E	D	F	E	I	L
L	E	V	E	N	E	D	D	I	B	T
E	G	E	L	O	V	I	G	E	N	T
E	G	I	L	I	E	H	S	G	K	E
R	B	O	O	D	S	C	H	A	P	B
L	E	D	I	E	H	R	A	A	W	D
I	V	A	D	E	R	M	V	A	N	J
N	W	E	R	E	L	D	A	A	W	K
G	E	M	Z	O	N	E	S	N	E	M
E	E	U	V	N	E	V	O	L	E	G
N	E	Z	O	K	E	G	T	I	U	S

BESCHERMEN
BIDDEN
BOODSCHAP
GEBED
GELOVEN
GELOVIGEN
HEILIGE
KWAAD
LEERLINGEN
LEVEN
LIEFDE
MENSEN
UITGEKOZEN
VADER
VOLMAAKT
WAARHEID
WERELD

Wat is de oplossing van de puzzel?

.....

.....



Jezus heeft voor ons gebeden. Kun jij gebedspunten bedenken voor mensen om ons heen? Voor mensen die in deze dienst genoemd zijn misschien? Schrijf ze hiernaast op. En ga samen thuis in aebed hiervoor.

Hoe zit het eigenlijk met de 40-dagen tijd. Hieronder zie je een cirkel met de maanden van het jaar en belangrijke christelijke dagen



Zoek de 15 verschillen

