

Zondag 25 januari 2014

Hallo jongens en meisjes! Leuk dat jullie weer in de kerk zijn!
Vandaag gaat dominee Soepenbergh preken over
Lucas 5:1-11.

Beantwoord de volgende vragen

1. Hoe heet het meer waar Jezus stond.

.....

2. Welke opdracht kreeg Simon?

.....

3. Hoeveel boten zag Jezus liggen?

.....



Pak je bijbel en vul de ontbrekende woorden in.

1. Meester, de hebben we ons en niets
gevangen.

2. Wees niet, voortaan zul je vangen.

I	CH	TH	U	S
Ièsous	Christos	THEou	Uios	Sotèr
 = Grieks voor VIS .				
Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.				

DE TWAALF DISCIPELN

Hier zijn de eerste letters van de twaalf discipelen. Kijk eens hoeveel je er kent?

J

J

S. P.

A

F

B of N

M

T

J

J of T

S de Z

J. I.

Jakobus de zoon van
Alfeüs

Judas, of Taddëüs

Filippus

Judas Iskariot

Johannes

Simon de Zeevoot

Matteüs

Tomas

Andreas

Simon Petrus

Bartolomeüs of Natanaël

Jakobus

Ik heet
Jacobus en ik
ben
taxichauffeur !!

Zo Petrus, heb je je
vaders boot geverfd?





Dominee Soepenbergh gaat ook bidden!

*Voor wie/wat heeft de dominee gebeden? Schrijf ze hieronder
maar op.*

Bid je thuis ook voor deze broers en zussen?

**Wie Jezus wil
volgen moet
Hem wel voor
laten gaan.**

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL

