

Als we avondmaal vieren denken we eraan dat God onze zonden vergeeft. We denken dus steeds aan het Lam van God. Lukt het om deze woordzoeker over het avondmaal op te lossen?

B	R	O	O	D	D	L	F	G	H	M	E
J	E	Z	U	S	O	E	O	E	S	A	W
S	A	M	E	N	M	Z	R	M	A	A	I
T		T	I	I	E	M	E	C	L	J	
A		K	S	N	N	U	E	R	T	N	
F	W	Z	I	E	E	E	L	N	A	I	B
E	B	I	J	B	E	L	I	T	M	J	R
L	R	N	K				E	E	E	D	O
S	G	G	E				R	O	N	K	E
E	D	E	N	P	S	A	L	M	T	E	R
D	O	N	O	R	J	Z	U	S	E	R	Z
A	V	O	N	D	M	A	A	L	U	K	S



- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| PSALM | GEMEENTE | FORMULIER |
| MAALTIJD | LEZEN | AVONDMAAL |
| BROOD | BROER | WIJN |
| ZUS | ZINGEN | KIJKEN |
| KERK | SAMEN | BIJBEL |
| JEZUS | DOMINEE | TAFEL |
| SACRAMENT | | |

Oplissing:

11 januari 2015

J.H. Soepenbergh

"het Lam van God dat de zonde wegneemt"

Johannes de dooper ziet Jezus komen en vertelt aan de mensen wie Jezus is: Jezus is het lam van God. In het oude testament werd een lam geofferd zodat God de zonden van mensen zou vergeven. Jezus is gekomen en gestorven zodat God onze zonden zal vergeven, daarom heet hij het Lam van God. Johannes legt aan iedereen uit dat Jezus de zoon van God is en dat hij de Heilige Geest aan ons zal geven.



Dank u Jezus, dat u op de wereld kwam als Lam van God. Wilt u ook mijn zonden vergeven?

Let goed op als er uit de bijbel wordt gelezen. Zet je de goede woorden op de stippelijntjes?

Johannes 1:29

De volgende dag zag hijnaar zich toe komen, en hij zei:

‘Daar is het Lam van God, dat devan dewegneemt.

Johannes 1:32

En Johannes getuigde: ‘Ik heb de als een duif uit de

.....zien neerdagen, en hij bleef op hem

Johannes 1:35

En dat heb ik en ik getuig dat hij de van God is.’

Gods genade zet alles op zijn kop. De straf die jij verdiende heeft de Here Jezus voor jou gedragen. Wat jij niet verdiende krijg je toch. Wil je weten wat dat is? Keer de letters van de woorden om. God geeft zijn genade aan jou, wat een omgekeerde wereld.

vergeving vrede kracht

leven vrede hulp

genezing rust vrijheid

Johannes doopte met water, Jezus doopt ons met de Heilige Geest. Johannes zag de duif op Jezus neerdalen.



**Ik ben
het brood
dat leven
geeft**



Jezus